



Jan Steen, 'Soo voer gesongen, soo na gepepen', c.1668 - 1670

Aan tafel (Jan Steen)

Ze zitten gezellig aan tafel en ze eten met elkaar.
Ze vieren feest want er is een kindje geboren.
Oma leest een gedicht voor.
Iedereen vindt het mooi, er wordt hard gelachen.
De hond blaft de papegaai praat de oma na.
De papegaai zegt steeds: kindje geboren, kindje geboren, kindje geboren.
Plotseling heeft vader een idee.
Ik leer mijn kind roken.
Wat is dat een slecht idee.
Het kindje vindt het niet leuk. Hè bah, denkt hij.
Mama zegt: Doe maar niet Jan, dat is niet goed voor hem!
Kan je me nog iets inschenken?, vraagt moeder.
Niet te hoog, anders ga je spet je iedereen nat.
Hans speelt op de doedelzak.
Ze sluiten de avond af met een laatste liedje.